

De geschiedenis van het cricket in Nederland (1883 – 2008)

Harry Oltheten

Toen ik het voor de eerste keer in handen hield trilde ik een beetje. Dit was het dus. In dit bruuingemarmerde boek met gevlekte leren rug moest het staan. Ietwat zenuwachtig zocht ik in de inhoudsopgave naar hoofdstuk zeven. Zou het werkelijk zo zijn? Natuurlijk, een beetje cricketkenner is ervan op de hoogte dat Charles Dickens in zijn *Pickwick Papers* over cricket schrijft, maar bijna niemand weet dat er al in 1840 bij Hendrik Frijlink in Amsterdam een Nederlandse vertaling verscheen met daarin een toelichting op de hier nog volstrekt onbekende sport. En om die toelichting ging het me. Van de Dickensiaanse humor wilde ik later wel genieten. Op bladzijde 98 bleek dat ik niet vergeefs had gehoopt. Daar leidde een asteriks in de tekst me naar de verlossende voetnoot waarin voor de eerste keer in het Nederlands taalgebied het cricketspel in grote lijnen werd uitgelegd. Het was heerlijke leesstof.

In 1840, drieënveertig jaar voordat de Nederlandsche Cricketbond werd opgericht, maakte Nederland dus kennis met de meest fascinerende sport ter wereld. Dat jaar werd mijn startpunt bij de geschiedschrijving van het vaderlandse cricket van de oertijd tot heden, een project dat over twee jaar voltooid moet zijn. Afgelopen januari begon ik aan een tocht langs archieven en bibliotheken op zoek naar goudklompjes die nog nooit iemand vond. Ik sprak met oude en jonge cricketers, bladerde door tientallen jaargangen van oude tijdschriften en kranten, vond soms dagenlang weinig tot niets en soms iets heel bijzonders.

Het slagen van een onderneming als deze is mede afhankelijk van de steun die je erbij ondervindt. Ik weet zeker dat er in laden of op zolders (of welke verborgen plekken dan ook) allerlei interessante zaken te vinden zijn die stof kunnen opleveren voor het boek. Daar houd ik me voor aanbevolen. Zoals ik me ook aanbevolen houd voor tips over bijzondere onderwerpen figuren.

De Nederlandse cricketer is absoluut niet ijdel, sterker nog hij is ultra bescheiden. Tijdens of na zijn carrière neemt hij bijna nooit de pen ter hand om zijn heldendaden eens grondig onder loep te nemen. In de testlanden is dat wel even anders. Daar schrijft iedere iets meer dan middelmatige cricketer na zijn carrière

snel driehonderd bladzijden vol. Meestal leveren die pogingen vervelende boeken op vol eigenwaan en net-niet-humor, maar soms ook sprankelende relazen vol verhalen die bekijken.

Die verhalen zijn er in Nederland natuurlijk ook. In mijn bezit is een onuitgegeven manuscript waarin jonkheer Jan van den Bosch op werkelijk schitterende wijze de toeren beschrijft die de Flamingo's rond 1930 naar Engeland ondernamen. Voor hem en na hem moeten ook anderen hun cricketwederwaardigheden op schrift hebben gesteld. Schroom niet ze mij ter hand te stellen. Ik zal er met gepaste prudentie gebruik van maken.

Harry Oltheten
Pikeursbaan 7F16
7411 GT Deventer

0570-601213
06 44161927

