

Sportief Erfgoed

Gerard van den Houten

Deel 4: Bokscollectie, Rinze van der Meer

Sportcollecties en -verzamelingen van particulieren, sportbonden, bibliotheken, universiteiten, sportverenigingen, belangenverenigingen, stichtingen en wat al niet meer, vormen tezamen het sportieve erfgoed van Nederland. In deze serie wordt het sportief erfgoed bezocht en beschreven. Tips en/of aanmeldingen voor deze serie? Mail naar Gerard@woodsport.nl.



Medio mei 2006 staat een bezoek gepland in de serie sportverzamelingen. Aangezien het ditmaal boksen betreft, is Wilfred van Buuren er als de kippen bij en reizen we samen af naar Arnhem. Nog voor we op nummer 73 kunnen aanbellen gaat de deur open en verwelkomt Rinze van der Meer ons hartelijk. Hij omschrijft zichzelf als een aardverzamelaar. Startend met een enkel boek over boksen in de jaren '60 groeit de collectie de jaren erna tamelijk vlot. "Je begint met één boekje en voor je het weet staat je boekenkast vol", aldus Rinze van der Meer. Al snel wordt duidelijk dat het veel verder gaat dan een kast vol boeken. De werkelijke verzameling blijkt in het hoofd van Rinze van der Meer te zitten. Aan de lopende band rollen anekdotes en interessante feiten over zijn tong. Veel van deze verhalen zijn echter niet 'van horen zeggen', maar komen feitelijk voort uit persoonlijke ontmoetingen met de (oud-)boksers. Er hangen dan ook rijkelijk veel voor boksbegrippen bekende 'samen-op-de-foto' foto's in huize Van der Meer. Het trapgat naar de zolder, waar

we de daadwerkelijke verzameling aantreffen, is er mee behangen.

De verzameling is naast de talrijke boeken, tijdschriften, gordels en posters voornamelijk gebaseerd op een persoonsgebonden informatiemap. In zo'n map zitten, netjes per profbokser gerangschikt, allerlei wedstrijdgegevens en wetenswaardigheden opgeborgen. Maar ook krantenknipsels, originele foto's en persoonlijke documenten behoren tot de collectie. Alle Amerikaanse boksers zijn onderverdeeld in de betreffende gewichtsklassen. Alle Nederlandse profboksers zijn alfabetisch opgeborgen in ordners van A tot C, D tot H enz. Op de vraag over welke Nederlandse bokser ooit nog een boek dient uit te komen antwoordt Rinze van der Meer: "Vanuit de familie Van Dam, met name door Jan, worden nog fantastische verhalen verteld over Luc van Dam. Het zou mooi zijn als deze eens in één boek worden samengebracht".

De zorgvuldig met pen en papier opgebouwde verzameling boksgegevens wordt bijna dagelijks aangevuld. Naast zijn functie als secretaris van de Vereniging Profboksen Nederland is hij recentelijk ook benoemd als Member of the Council van de European Boxing Union. Deze activiteiten binnen de bokswereld zorgen voor de juiste contacten om de waarde van de verzameling de komende jaren toe te laten nemen. Over de verre toekomst van de collectie kan Rinze van der Meer kort zijn: "Ik denk niet dat iemand op al deze spullen zit te wachten. De middelen en mogelijkheden van de Nederlandse Boks Bond zijn helaas zeer beperkt". Ter afsluiting van het bezoek laat Rinze van der Meer een Italiaans kampioenenboek zien waarbij bij nagenoeg elke kampioen een handtekening met persoonlijke noot aanwezig is. Het vele reizen door Italië heeft naast een prachtig en waardevol boek ongetwijfeld ook een schat aan verhalen opgeleverd. Misschien voor een volgend bezoek of wellicht ooit te lezen in een boek van de hand van Van der Meer.