

SPORTBOEK

Pim Mulier krijgt weer draai om oren

In *Hoe voetbal verscheen in Nederland* borduren Jan Luitzen en Wim Zonneveld voort op het in 2015 verschenen *Kicksen en Wickets. Van cricket naar voetbal in Nederland 1845-1888*. De auteurs voelden zich hiertoe geroepen toen ze na hun eerdere publicatie van diverse kanten aanvullingen kregen.

Hun inspanningen hebben wederom geleid tot een interessant boek, waarin ze opnieuw de rol van de in Witmarsum geboren 'sportpionier' Pim Mulier nuanceren. Willem Johan Herman (Pim) Mulier (1865-1954) wordt geroemd om zijn drie 'indrukwekkende sporthandboeken', verschenen tussen 1893 en 1897, maar krijgt van de auteurs ook enkele draaitjes om de oren. 'Mulier was niet vies van enige zelfverheerlijking. Hij goochelde bovendien met jaartallen en namen', zo wordt geschreven.

Luitzen en Zonneveld weten dit, door attent te zijn gemaakt op niet eerder ontdekte archiefstukken, hard te maken. Duidelijk wordt in elk geval dat de Koninklijke Haarlemsche Football Club (HFC) nooit kan zijn opgericht in 1879, zoals Mulier beweerde. Daar werd al eerder aan getwijfeld, maar in dit boek wordt een 'kroongetuige' opgevoerd. De man in kwestie is Kees Pleyte, die 'ononderbroken, en dus nog meer dan Mulier, overal bij was in het sportieve Haarlem'. In een opgedoken stuk uit 1904 verklaart Pleyte 'werkend lid (van HFC, red.) te zijn gedurende de eerste jaren van het bestaan vanaf ± 1883, waarin de oprichting ongeveer viel. Dat de oprichting vóór dien tijd zou hebben plaats gevonden, is onjuist en slechts een verzinsel van den Heer Mulier'.

Dat Pleyte en Mulier niet de dikste vrienden waren, is een understatement, maar dat doet volgens de auteurs niets af aan het belang van wat zij zelf om-



schrijven als een 'verrassende bijvangst' tijdens hun onderzoek. Dat onderzoek – mooi om te lezen hoe inderdaad met jaartallen is 'gegoocheld' – heeft meer opgeleverd. *Hoe voetbal verscheen in Nederland* is een fijne wandeling door de tijd waarin (gegoede) Nederlandse jongens kennis maakten met cricket en rugby, sporten die leidden tot de introductie van voetbal. Aardig om te lezen is dat Mulier niet de enige Fries was die aan de wortels heeft gestaan. Harlinger Job Posthuma (1865-1914) wordt beschreven als 'tweedegeneratie immigrant uit Friesland' die in Haarlem betrokken was bij de oprichting van een cricketclub.

Luitzen en Zonneveld zijn nog niet klaar met onderzoeken en ook niet met schrijven, zo laten ze weten. Dat is mooi. Hopelijk kunnen in volgende publicaties dan wel woorden als holistisch, sequel, ambiguïteit en contemporaine worden vermeden.

PETER VAN DER MEEREN

***Hoe voetbal verscheen in Nederland* van Jan Luitzen en Wim Zonneveld. 9,95 euro, te bestellen via www.desportwereld.nl.**